

Liturgie Avondgebed 6 april
Ds. Marijke van Selm
Elly Bakker, blokfluit, Aart van der Gronden, piano

Welkom

Muzikaal intermezzo

Gebedstekst

Muzikaal intermezzo

Gelezen: Psalm 116

Muzikaal intermezzo

Lezing: Johannes 16: 20-33

Muzikaal intermezzo

Voorbeden
Onze Vader

Muzikaal intermezzo

Zegenbede

‘Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33). Met deze woorden neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen, en aanvaardt hij het lijden en de dood. In het vertrouwen en het geloof dat zij niet het laatste woord zullen hebben. Hoe moeilijk en ondenkbaar ook, dwars door lijden en dood heen wacht het juichende leven. Wat een troost en bemoediging in bange tijden!